

Editör'den

Gerçekliğe ilişkin hakikat denemelerinin bir bütünselliği var mıdır? Hakikati dile getirme uğraşında her bir kategorik deneme bir diğerini tamamlar mı? Kadim felsefi kategorizasyonlar içerisinde ontoloji, epistemoloji ve aksiyoloji, aralarında birer yarık açılmadan birbirlerinden ne kadar uzaklaşabilirler? Birinci sayımızla yola çıkarken "düşünmenin hüznü yazgısı"ndan söz etmiştik. Düşünmek daima kötü bir zamanlamaydı. Halen de öyle. İnsanlık her şeye rağmen hayatta kalabiliyorsa, bunu, geleceği *umut* geçmişi ise *nostalgia* olan 'kötü zamanlanmış' bu girişimlere borçlu. Bu sayımızda da ilk bakışta 'yarıklar' ötesinden birbirlerine ve okura seslenen üç yazıyla / üç girişimle karşınızdayız. Bu sesler duyulduğunda ve 'birileri' düşünmeye başladığında başta dile getirilen sorular bir kez daha parlayacak ve belki de kendilerine yeni birer patika açmayı başaracaklardır. Yazarlarımıza ve bu sayıda emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Keyifli okumalar.